



Strand- flokken.

GOB - GOB - GOB.
(gør vores bedste)

Har du set påskeliljerne i haven? Har du hørt støren fløjte? Har du set, at knopperne på træerne er ved at vise små grønne blade?

"Hvad tænker du på, Gamle Grå?" sagde en ulv, for han var nysgerrig. "Jeg tænker på, at du sagde GOB i ulvehylet," og så gik mine tanker videre.

For gør vi vores bedste? Det gør vi da allesammen, ikke? Nej, du ulv, når vi ser, hvad Gud gør for os, giver os for at glæde og gavne os, så siger vi tak ved at være onde ved hinanden, slå, sparke, skælde ud, drille o.s.v.

"Jo, Akela", men når nu de andre begynder, så -".

"Flok," (ti stille og lyt), "så skal vi vise det rette, derved siger vi Gud tak for alt, hvad han gav os, og vi får flere venner!"

"Det er så svært "Akela", men jeg vil prøve at huske det!"

Hvad vil Strandflokken gøre? Vi får se!
Akela

Program:

- Onsdag d. 2. kl. 19.-: Rådsklippen.
 Onsdag " 9. " 19.-: Rådsklippen. Ny råb - ???
 Onsdag " 16. " ? : Bandedferermsde. Hvad med en tur?
 St. Bededagstur : Hvor mange kan komme?
 Onsdag d. 23. kl. 19.-: Rådsklippen. Hvem er dygtige?
 Onsdag " 30. " 19.-: Rådsklippen.

Red. Jens Seitzberg, Rolighedsvej 43, Espg. 29v.



Egebladet

K.F.U.N. Spejderne. Espergerde Gruppe.

nr. 5.

Maj 1962.

2. Arg.

HVAD MED KIRKEGANGEN?

Har du egentlig lagt mærke til, hvor mange spejdere, der er i kirken, når du kommer til gudstjeneste Søndag formiddag? Det er ikke mange, vel?

Højt regnet stiller måske et par førere og et par af de store spejdere. Har du prøvet at lægge mærke til, hvor mange spejdere, der er til ungdomsgudstjenesterne?

Heller ikke særlig mange, vel?

Var du måske en af dem, der manglede?

Husker du mon den lignelse, Jesus fortalte om herren, der ville gøre et stort gestebud for alle sine venner?

Herren sendte indbydelse ud med en tjener, der skulle bringe svar med tilbage.

Et sted, hvor tjeneren kom, beklagede den indbudte, han havde desværre lige købt et stykke jord, som han nødvendigvis skulle ud at se til, derfor kunne han ikke komme.

Et andet sted var manden lige blevet gift, og han kunne derfor heller ikke komme.

Alle havde de et eller andet påskud for ikke at kunne deltage i festen. Da sagde herren til sin tjener: "Gå ud blandt de fattige og syge, og indbyd dem til festmåltidet", og inden ret længe var huset fyldt til bristepunktet. Og herren lod så alle de fattige og syge nyde godt af de goder, de andre havde forsmået. Tænk engang på, at her er det dig, der er indbudt ved tjeneren, der kan lignede

fort. side 2



